

(Meezing) teksten van de liederen voor de

- AUBADE -

ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van

KONING WILLEM-ALEXANDER

Woensdag 27 april 2022 vanaf 10:00 uur

Dorpskerk, Noordeinde 10 Schiedam (Kethel)



1. Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed.
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

2. Lied van de Koning

Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk'lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.

Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist'ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt 't goed, dus geef me je hand
En loop mee met me door dit prachtige land.

Een plaats om te leven voor ons allemaal
Wij spreken tenslotte de zelfde taal.

Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk'lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.



3. Ik hou van Holland

Holland, met je koetjes en je weiden,
ik mag jou zo gaarne lijden,
met je molens aan de vliet.
Holland, al trek ik naar vreemde stranden
en doorkruis ik alle landen,
jou vergeten doe ik niet.

refrein:

Ik hou van Holland, 't landje aan de Zuiderzee.
Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee.
Daar waar de molens draaien in hun schoonste
pracht.
Ik hou van Holland, met je bossen en je hei,
jouw blonde duinen in bonte rij.
Op heel deez' grote aard, al ben'k van huis en haard,
is 't kleine Holland mij het meeste waard!

Holland, wat aan schoonheid jij kan schenken,
is geen plekje te bedenken
waar 'k het ooit zo heerlijk vond.
Denk ik aan je mooie zee en stranden,
blijf ik jou mijn hart verpanden,
al ga ik de wereld rond.

refrein:

4 Do Re Mi (sound of music)

Doos, waarop je'n deksel doet
Ree, die vind je in het woud
Mier, die steeds maar werken moet
Vader, waar je veel van houdt
Sol, ik sol en dol maar wat
La, die zit in het bureau
Si, ik zie hier dit en dat
En dat brengt ons weer bij do, do, do, do

Doos, waarop je'n deksel doet
Ree, die vind je in het woud
Mier, die steeds maar werken moet
Vader, waar je veel van houdt
Sol, ik sol en dol maar wat
La, die zit in het bureau
Si, ik zie hier dit en dat
En dat brengt ons weer bij do, do, do, do

5 mijn opa

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee
Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee
Restaurantje spelen en m'n opa was de kok
Bokkewagen spelen en m'n opa was de bok

M'n opa, m'n opa, m'n opa
In heel Europa was er niemand zoals hij
M'n opa, m'n opa, m'n opa
En niemand was zo aardig voor mij
In heel Europa, m'n ouwe opa
Nergens zo iemand als hij
Niemand zo aardig voor mij
In heel Europa, m'n eigen opa
Niemand zo aardig voor mij
M'n ouwe opa

Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe
Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moet
Van de dijk afrollen en m'n opa was de dijk
Detectiefje spelen en m'n opa was het lijk

M'n opa, m'n opa, m'n opa ...

Samen naar de apies kijken, samen naar het strand
En als je geluk had ging je samen naar de brand
Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw
Leeuwentemmer spelen en m'n opa was de leeuw
Altijd als we samen waren hadden we plezier
Stierenvechter spelen en m'n opa was de stier

M'n opa, m'n opa, m'n opa.

6. Woutertje

refrein:

Woutertje, Woutertje, wiebel-wiebel-wiebelwoep
piepklein kaboutertje, komt als ik roep.
Woutertje, woutertje, piepklein kaboutertje.
Wiebel-wiebel-wiebelwoep, komt als ik roep.

Ik heb hem al jaren en nooit geeft-ie last
Hij woont in een trommeltje onder de kast
en 's morgens om zeven uur hoor je geluid
dan roept-ie om eten, dan wil-ie eruit

refrein: O.... die Woutertje

Ik zag hem het voor 't eerst op de mat in de gang.
Ik zei: Goeie morgen, ben jij hier al lang?
Hij zei: Nou, ik denk een minuutje of vijf
maar 'k vind je wel aardig, ik denk dat ik blijf.

refrein: O.... die Woutertje

Hij is reuze aardig, we hebben veel pret,
maar s'avonds om zeven uur moet-ie naar bed
Hij trekt dan zijn pyjamaatje aan van katoen,
dan bindt-ie z'n baard op en krijgt nog een zoen.

refrein: O.... die Woutertje

7. Koningsdag

Overal oranje
Tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest
We klappen in de handen
En zwaaien met de vlag
Hiep, hiep, hoera, 't is nu Koningsdag

Overal oranje
Tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest
We stampen met de voeten
En zwaaien met de vlag
Hiep, hiep, hoera, 't is nu Koningsdag

Overal oranje
Tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest
We draaien nu 'n rondje
En zwaaien met de vlag
Hiep, hiep, hoera,

't is nu Koningsdag

8. Kethel Ballade

Tussen Rotterdam en Del-left
ergens langs de Poldervaart
vind je nog een heel klein dorpje
op haast ied're autokaart.
't Is wel niet zo groot dat is zo,
maar dat is vaak lang niet kwaad,
want't is er bar gezellig
rond die oude Dor-rep-straat.

Dat is ons Kethel, ons aller Kethel
waar wij geboren of getogen zijn.
Ons bloed stroomt sneller, ons hart klopt feller,
als d'oude torenspts ons weer begroet.

Op dat kleine stukje aarde,
onder de kastanjeboom
Voelen wij ons heel tevreden
want daar ligt vanouds ons home.
Jan de schilder maakt een praatje
Piet de kapper sluit zich aan,
Wijzen dan nog gauw een vreemd'ling
hoe je het best naar Delft kunt gaan.



Muzikale leiding: Bastiaan Uijl
Piano begeleiding: Hans van der Toorn
Orkest: Muziekvereniging Sint Radboud



**gemeente
Schiedam**

Deze AUBADE is mogelijk gemaakt door Stichting tot Viering van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) Schiedam en Gemeente Schiedam.